

Wetta wa?!

Nieuwsbrief DCS januari 2018

Op nieuwjaarsdag zijn we allemaal gezellig thuis gebleven om het nieuwe jaar te vieren met onze familie. De dag erna was het tijd voor de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Met een lijstje vol goede voornemens zijn we richting het dagcentrum getrokken om ook daar te starten met een nieuwjaarsreceptie! Deze ging door in dagcentrum Turnhoutsebaan waar we met een hapje en drankje gezellig konden bijkletsen.

De week was nog niet om en er stond weer een feestje voor de deur! Op vrijdag 5 januari zijn we met z'n allen 3 koningen gaan zingen in het centrum van Diest. Dit jaar was het de eer aan Sam, Kynan en Rik om zich te verkleden als koning! Zij vonden een boon in hun stukje taart. Nadat de koningen helemaal uitgedost waren zijn we richting het centrum getrokken. Wat hebben we plezier gehad! Iedereen zong luidkeels mee.



De weken gingen voorbij en alle activiteiten zijn terug van start gegaan. Er was weer volop werk in semi, in het strijkatelier en ook de containers zaten weer goed vol. Ook tijdens sport en fitness werd er aan de goede voornemens gewerkt en de laatste voorbereidingen voor de muziekkwis werden afgerond.



Eindelijk was het zo ver! Op 25 januari ging de muziekkwis door in de Gildenzaal in Schaffen. Dit jaar was het thema cowboys en indianen. Er waren heel wat voorzieningen aanwezig en ook van ons dagcentrum namen 3 ploegen deel aan de kwis. De rest van het dagcentrum is gaan supporteren, verkleed als stoere cowboys en dappere indianen! En dat heeft geloond! Het groepje van Nadia, Liesbeth, Cindy en Anne is 3^{de} geworden. Super gedaan! Nadien hebben de dansers ook nog een prachtig dansje gedaan voor ons allemaal! Wauw! Wat deden ze dat goed! Daarna zijn we zelf de dansvloer op gegaan en hebben we onze beste pasjes laten zien. Het was weer een toffe muziekkwis met een geweldige presentatie! Topwerk allemaal!



De maand januari zit er weer op en het nieuwe jaar is alvast goed begonnen. Ook het zonnetje komt weer wat vaker piepen. Wij gaan alvast zorgen voor een warme sjaal en handschoenen, zodat we de komende weken terug kunnen deelnemen aan wandelingen van de wandelfederatie.