

Nieuwsbrief Dagcentrum Speelhofstraat Maart 2016

Maart was een maand zonder thema, maar wat toch een goedgevulde maand.

Op dinsdag 1 maart is er een groepje gaan zwemmen in Sunparcs in Mol. Als echte waterratten waren ze niet weg te slaan uit het golfbad, de schuif-af of de wild-waterbaan. Het was een gezellige dag.



Ook deze maand ging de deur van de escaperoom nog enkele keren op slot. Opnieuw was het aan de gasten om de juiste code te bemachtigen. Telkens was het een spannend moment, maar de gasten wisten elke keer te ontsnappen. Goed gedaan!

Op 8 maart namen we deel aan de 2-uren loop in. Het is dan de bedoeling om gedurende 2 uren zoveel mogelijk toertjes te lopen. Dit wordt afgewisseld met leuke opdrachtjes. Hier merkten we dat onze Start-to-run zijn vruchten afwerpt. Onze gasten zijn 2^{de} geworden! Proficiat!!!

We kregen deze maand de hulp van enkele stagiairs. Dimitri en Frederik zijn al even bezig, zij komen het ganse schooljaar. Maar ook Lize en Lauren kwamen ons, enkele weken, een handje toesteken. Lize knutselde een paasboom.

En ook Lauren was creatief met onze gasten. Samen met haar maakten ze dierenmaskers.



Op woensdag 9 maart namen we, met een groepje, deel aan een stadsspel van Blue-assist. Dit werd door verschillende organisaties, ook VZW Martine van Camp, georganiseerd in samenwerking met de stad Diest. Blue-assist is een communicatie middel voor mensen die moeilijkheden hebben met vragen te stellen (anderstaligen, mensen met een beperking, personen met dementie, ...). Aan de hand van kaartjes of een applicatie op een smartphone, kan er dan toch gemakkelijk een vraag worden gesteld.

Op 10 maart mochten we in KTA2 naar de kapper gaan. De gasten lieten hun haren wassen, de puntjes knippen en brushen. Ze zagen er stralend uit.

Ook deze maand leerden de gasten weer heel wat tijdens de G-karate. We zijn ondertussen verhuisd naar een grotere zaal. Hier kunnen nog beter oefenen. De 'Kata' staat centraal tijdens deze lessen. Dit zijn een reeks van technieken die een gevecht tegen een denkbeeldige tegenstander uitbeeldt. De gasten deden dit voortreffelijk!



Op donderdag 17 maart werden onze jarigen in de kijker gezet. Zij genoten van een lekkere pannenkoek in het Vossenhol. Lang zullen ze leven, Orina, Carine en Héléna!!!



Op 23 maart is er een groepje op wandelzoektocht geweest, samen met Jorino en een groep van de Turnhoutsebaan. Dit was zeer leuk.

Donderdag 24 maart werd er hard gewerkt door de bakkers van dienst. Er werden mooie paasgebakjes gemaakt en lekkere wafels gebakken. Deze wafels hebben we verkocht op de lentemarkt in Diest.

Ook op 24 maart was het dag van de begeleid werker. Koen en Liesbeth werden gevierd omdat ze al 10 jaar aan het werk zijn. Doe zo verder.

In het semi-atelier zijn we ondertussen al goed bedreven in het maken van bloemen. Elke week werken we meer en meer af.



Op het einde van de maand namen we deel aan wat wandelingen van de Vlaamse wandelfederatie. We hebben weer wat extra kilometers in onze beentjes.

Op naar de volgende maand. Dan gaan we werken rond het thema 'Water' en 'Het Weer'. Indien jullie nog suggesties hebben voor onze nieuwsbrief, de naam van de nieuwsbrief, de werking, de thema's, ... dan mag je onderstaand strookje invullen en terug meegeven. Alvast bedankt!



Suggesties: