

Wetta wa?!

Nieuwsbrief DCS december 2017

December was weer een top maand!

We zijn de maand gestart met het grote sinterklaasfeest. Wat een dolle pret! We dansten de hele dag, samen met de pieten en sinterklaas! Gelukkig was de sint niet te moe om de volgende dag in het dagcentrum op bezoek te komen. Samen met hem vierden we zijn verjaardag en we kregen allemaal een zakje snoep mee naar huis! Oef! Wij zijn dus toch allemaal braaf geweest in 2017!



Op 11 december is ons strijkteam in de watten gelegd. Als beloning voor alle wasmanden die zij het afgelopen jaar hebben gestreken, zijn zij pannenkoeken gaan eten in het Beverbeekhuis. Goed gewerkt allemaal! Strijk zo verder!

Onze jaarlijkse kerstmarkt ging dit jaar door op 15 december. Het was weer een toffe editie met ideaal weer. De weken voor de kerstmarkt was iedereen druk bezig met de voorbereidingen en zoals jullie konden zien heeft dat harde werk geloond! Op naar volgend jaar! Hopelijk mogen wij jullie dan ook weer verwelkomen op onze speelplaats.



De feestdagen komen steeds dichterbij en ook een kerstfeestje mag niet ontbreken in de Speelhofstraat. Bart, de kok, had weer een prachtig kerstmenu klaargemaakt en in de namiddag heeft iedereen een cadeautje gekregen. We hebben er weer van genoten!

Jammer genoeg was het de dag nadien tijd voor een afscheidsfeestje. Ons Annick gaat vanaf januari in dagcentrum Turnhoutsebaan werken. Als afscheid heeft ze ons nogmaals haar bakkunsten laten zien en heerlijke pannenkoeken gemaakt! We gaan haar superhard missen, maar ze is gelukkig niet zo ver weg!

Op 21 december zijn we op daguitstap gegaan met het hele dagcentrum. We trokken richting Hasselt om daar naar de nieuwe film van de kampioenen te gaan kijken. Voor de film zijn we gestopt in de quick voor frietjes en een hamburger. Het was weer een geslaagde uitstap!



De kerstvakantie is echt wel de gezelligste periode van het jaar. Iedereen is in vakantiestemming, pakt de laatste cadeautjes in en bereid zijn feestmenu's voor met kerstmuziek op de achtergrond. Ook in de Speelhofstraat halen we de kerstd's boven en bakken we lekkere kerstkoekjes. We hebben enkele dagen zelf gekookt en een prachtig menu op tafel getoverd.



Als afsluiting van 2017 hebben we een bezoekje gebracht aan Winterland in Hasselt. We hebben gewandeld over de kerstmarkt, zijn op bezoek geweest in het huis van de kerstman en hebben een lekkere warme choco gedronken.



Gelukkig nieuwjaar allemaal!!!